

# Boer en Ridder

Em D7 D7 Em D B7

Een boer en rid der gin gen ten dans, want boer en rid der zijn fel. Ook

Em D C Em C D7 Am

kwam een sier lijk meis je daar bij. Dan sen kon zij wel, sier lijk, tro ts en snel.

Een boer en ridder gingen ten dans  
 Refr : Want boer en ridder zijn fel  
 Ook kwam een sierlijk meisje daarbij  
 Refr : Dansen kon zij wel, sieljk trots en snel.

Er kwamen nog drie broers bovendien,  
 Ook kwam een slechte schoonzus erbij.

De schoonzus kwelde het meisje zozeer,  
 Ze zei dat het meisje een lichtekooi was.

Zij wierpen de dobbelsteen drie maal op,  
 Het lot wees de jongste broeder aan.

De jongste broer hij zadelt zijn ros,  
 Hij reed toen voor zijn zuster haar deur.

Ben jij 't alleen, mijn jongste broer.  
 Zeg, wil je bier of wil je wijn?

Ik wil geen bier, ik wil geen wijn,  
 Ik moet voor jou de rechter zijn.

Moet jij voor mij de rechter zijn,  
 Dan zullen wij samen naar buiten gaan.

De jongste broer, hij trok zijn zwaard,  
 Hij sloeg zijn zus haar hoofdje eraf.

Er vloeide menig druppel bloed,  
 Zoveel als er kaarsen branden voor haar.

Drie witte duiven vlogen erheen,  
 En brachten haar naar het hemelrijk.

Drie zwart raven vlogen erheen,  
 En haalden de broer naar de hellepoort.